



Onderweg

Protestantse Wijkgemeente Archipel / Benoordenhout

Nummer 1, 42e jaargang, januari/februari 2019



**Toekomst
kerkgebouw**

**Maaltijdgroep:
breaking news**

Adieu Malakkahuis

Colofon

Dit kerkblad wordt uitgegeven door de wijkgemeente Archipel-Benoordenhout. Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC Den Haag, tel. 070-3245778

Redactie:

Anne-Helene Borgts-Kooijmans (eindredacteur), Corrie Kleijndorst, Peter Sas

Administratie-adres/bezorging/abbonementen:

Kerkelijk Bureau, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC, tel.: 070-3245778

Bijdragen Onderweg:

NL69INGB0000246128 t.n.v. Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel onder vermelding van 'Bijdrage Onderweg'.

U kunt uw kopij tot uiterlijk op de aangegeven data vóór 12.00 uur inleveren. U kunt de kopij sturen of mailen naar ahborgts@gmail.com én naar het Kerkelijk Bureau: Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC, Den Haag, duinvre@xs4all.nl. Bij het onderwerp graag vermelden 'kopij Onderweg'.

Wilt u informatie op de website laten plaatsen, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau, duinvre@xs4all.nl.



Data Onderweg 2019

Nummer

- 2
- 3
- 4 (dubbelnummer)
- 5 (dubbelnummer)
- 6

Deadline

- 6 februari
- 13 maart
- 10 april
- 12 juni
- 14 augustus

Verschijningsdatum

- 19 februari
- 26 maart
- 23 april
- 25 juni
- 27 augustus

Kerstspel



Meditatie

Zonen van Abraham

Enkele jaren geleden stond er in de kerstbijlage van Trouw een artikel van professor Cees den Heijer. Hij vertelde dat hij in de weken daarvoor was gevraagd om te reageren op een tocht van zestien pelgrims, die vertrokken waren ergens uit het grensgebied van Iran en Irak met als doel de tocht van de Wijzen uit het kerstverhaal zo getrouw mogelijk te reconstrueren.

Den Heijer deed zijn best om serieus te reageren op het initiatief, hij vertelde dat er in de oudheid karavaanroutes liepen die de belangrijkste cultuurcentra zoals Mesopotamië, zoals Irak toen heette, en Egypte met elkaar verbonden. Die routes liepen door Israël, en dus lag het voor de hand dat de Wijzen uit het Oosten zo'n karavaanroute hebben gevolgd om van Mesopotamië naar Judea te komen.

Tussen de regels van het artikel door, proef je de verbaasdheid van professor Den Heijer over het initiatief. Hoe verzin je het om met de gegevens uit Matteüs 2 een tocht vol ontberingen te beginnen, waarvan je niet weet waar die moet beginnen, en over welke paden die zou moeten lopen. Want met de Bijbelse gegevens over de Wijzen kom je niet ver. Meer dan dat ze uit het Oosten kwamen, wordt er over de Wijzen uit het oosten echt niet verteld. Meer is ons niet van hen overgeleverd. En 'het oosten' lijkt me een tamelijk vaag begrip als startpunt van een tocht. We weten eigenlijk niets van de Wijzen, Magiërs heten ze in onze Nieuwe Vertaling, naar het Griekse woord dat Matteüs schreef: 'magoi'. We weten niet eens met hoévél ze waren. De traditie heeft er drie koningen van gemaakt. We weten niet hoe ze hebben geheten, al heeft de traditie ze zelfs namen gegeven: Kaspar, Melchior en Baltassar.

Het is de vraag of het de bedoeling is van Matteüs met zijn verhaal over magiërs uit het Oosterland, dat wij hun reis gaan reconstrueren, ik denk het niet, en daar komt ook de verbaasdheid over het initiatief van



Den Heijer vandaan. Net zo min als het de bedoeling is van het verhaal van de ark van Noach, dat we gaan zoeken naar splinters van de Ark in het Araratgebergte in Turkije.

Maar ja, de vraag die dan overblijft is natuurlijk wel wat we dan eigenlijk moeten met die Wijzen uit het Oosten, die plotseling opduiken aan het begin van het Evangelie volgens Matteüs. Mensen uit een ander land, die eer komen bewijzen aan het kind dat in het vervolg van het verhaal van Matteüs de gezalfde, dé Messias van God, zal blijken te zijn.

Daarvoor moeten we bedenken dat Matteüs een schriftgeleerde is. Een joodse schriftgeleerde. Matteüs is de joodse bijbel, de TeNaCh aan het uitleggen, en wel op zo'n manier dat zijn geloofsgenoten net als hij gaan inzien, dat het kind dat hier geboren wordt, dé Messias is.

De geboorte van het kind die we met Kerst vierden zal een zegen zijn voor alle volkeren. Zoals Abraham ooit door God uit de volkeren werd geroepen om tot een zegen voor alle volken op aarde te zijn, zo zal deze verre nazaat van Abraham dat opnieuw zijn. De Wijzen uit het Oosten vertegenwoordigen in het kerstverhaal van Matteüs de volkeren. In de Wijzen laat Matteüs ons al aan het begin van zijn boek zien dat de betekenis van de komst van Jezus van Nazaret, van zijn optre-

den, zijn lijden, sterven en opstanding niet alleen van belang is voor de joodse gelovigen, maar dat in Jezus Gods heilsplan weer toegankelijk is geworden voor alle volken op aarde. Met die wereldomvattende boodschap sluit Matteüs zijn evangelie ook af, met de opdracht aan zijn leerlingen om de wereld in te trekken en alle volken tot leerlingen van Jezus te maken.

Door nu deze mensen uit het oosten te laten komen om eer te bewijzen aan de nieuwgeboren Messias, roept Matteüs expres de herinnering op bij zijn lezers aan de zegen die Abraham gaf op zijn sterfbed aan de zonen van zijn bijvrouwen. Hij gaf hun geschenken en stuurde hen weg, naar een land in het Oosten, zoals te lezen is in Genesis 25: 5-6. 'Nu is de cirkel rond!', wil Matteüs zijn lezers graag laten zien. Abraham zendt deze zonen, nog bij zijn leven, weg van Isaäk, zodat ze hem niet voor de voeten kunnen lopen, want de lijn van Abraham zal verder gaan met Isaäk tot en met de geboorte van Jezus zelf. De andere zonen zendt Abraham weg naar het oosten, de richting waar hij ooit zelf vandaan is getrokken, met geschenken. Van die zonen horen we nooit meer wat, tot nu, lijkt Matteüs ons te willen vertellen. Nu, met de geboorte van de Christus, komen de volkeren, komen die andere zonen van Abraham opeens weer in zicht. Zij komen namens ons (!), namens de

wereld met hun geschenken van ooit de Messias eer bewijzen.

Vandaar die magiërs uit een land in het Oosten. Als er nog mensen die route van de Wijzen in kaart willen brengen, doen ze er goed aan om in Kedem te beginnen, daar trokken die zonen van Abraham tenslotte naartoe.

Ondertussen zet Matteüs koning Herodes, de hogepriester en de schriftgeleerden van Jeruzalem behoorlijk te kijk. Door heidenen, sterrenwichelaars en astrologen moeten ze wakker geschud worden, omdat er misschien wel iets wereldschokkends is gebeurd, zo ongeveer onder hun ogen.

Kennelijk willen ze het niet zien. Als je goed leest in het verhaal van de Wijzen dan zijn het ook alleen de Wijzen zelf die de ster zien, niet Herodes en zijn schriftgeleerden. Zij zouden genoeg moeten hebben aan de Thora en de Profeten. Dáár

gaat het Matteüs ook om, niet om een bijzonder verschijnsel aan het firmament - want niet de sterren bepalen ons leven - maar om het geloof dat Wet en Profeten uitlopen op de geboorte van Jezus als de koning der Joden. Een koning die uit een ander hout is gesneden dan alle andere machthebbers.

Daar ligt ook voor ons de crux voor de tijd na Kerst. Dat we opmerkzaam blijven voor tekens om ons heen. En ook vooral dat we niet te snel gebeurtenissen of mensen afschrijven, omdat ze de dingen anders benaderen dan we zelf zouden doen. Het licht van God, het heil voor de wereld blijkt telkens weer uit een totaal onverwachte hoek te komen. Terwijl de schriftgeleerden met hun hoofden naar beneden in hun bijbels aan het studeren waren, bleek de geboorte van de Messias zich boven hun hoofd in de lucht aan te kondigen, maar ze zagen het niet, en toen het hun verteld werd, geloofden ze het niet. Terwijl wij

met de bijbel in ons hand op de millimeter nauwkeurig proberen de tocht van de Wijzen te reconstrueren en ons afvragen waar ze begonnen zijn, en welke ster ze hebben gezien, missen we ondertussen de ware betekenis van het verhaal, omdat we vastlopen in de details.

Volg net als de Wijzen uit het Oosten het spoor van Abraham. Durf een stem achterna te gaan, ook al gelooft niemand er in. Het zou wel eens de stem van God kunnen zijn. Het zou je wel eens naar het koninkrijk kunnen leiden, naar een land vloeiend van melk en honing, naar een nageslacht zo talrijk als de sterren aan de hemel. [1]

ds. Jaap van den Akker

[1] Op 6 januari 2019 stonden de Wijzen centraal in de viering in de Christus Triumfatorkerk. Daar werd ook het verband met Jesaja 60 gelegd. De preek is na te lezen op www.ctkerk.nl.

Kerstspel: achter de schermen



Van uw Kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 13 december 2018 onder voorzitterschap van Yvonne de Boer.

Dit was de eerste vergadering die werd bijgewoond door onze interim-predikant, ds. Jaap van de Meent en we hebben als kerkenraad nader met hem kennis kunnen maken. Ook hebben we zijn activiteiten en werkzaamheden doorgesproken.

In de decembervergadering zijn de Financiën een vast agendapunt. Onze penningmeester Kerst Troost heeft de jaarcijfers van de Beheersstichting en de Wijkstichting van het vorige jaar (2017) en de begroting voor het volgende jaar (2019) alsook de bestuurs- en controleverslagen en de verklaring van de externe accountant toegelicht. De betreffende stukken zijn vervolgens goedgekeurd. Onze financiële gegevens staan op de website onder 'Over ons - Financiën'.

We hebben verder de voortgang van het project Toekomst Kerkgebouw doorgenomen. Na afloop van de Nieuwjaarsdienst op 6 januari 2019 zal de gemeente mondeling op de hoogte worden gebracht van de voortgang.

Gemeld is dat het Malakkahuis en de pastorie in de Malakkastraat (leeg na het vertrek van ds. Van Duinen) zullen worden verkocht; er is ingegaan op een bod. Ook is gemeld dat de verhuurperiode van de aan de kerk gebouwde pastorie aan de Van Soutelandelaan is afgelopen. De pastorie zal nu worden gerenoveerd en weer als pastorie beschikbaar komen.

We hebben gesproken over het beroepsproces. Als eerste moet een profielcommissie worden ingesteld met als taak profielen op te stellen van onze gemeente en van de beoogde nieuwe predikant. Na een oproep heeft een aantal gemeenteleden zich gemeld om in de commissie plaats te nemen. Na de dienst op 6 januari zullen de namen worden gemeld.



Iedereen is welkom in de Duinzichtkerk

Dan hebben we gesproken over digitaal collecteren via een app op de mobiele telefoon. We hebben besloten dit voor een periode te gaan uitproberen.

We hebben de diensten in de komende Kerstperiode en de geplande activiteiten na de diensten in de Kerstperiode doorgenomen, evenals

de diensten in begin 2019.

Verder was aan de orde het kerkasiel waarvoor inmiddels wereldwijd veel aandacht in de pers is.

Namens de kerkenraad, Yvonne de Boer, voorzitter
Gerrit van Straalen, scriba

Van uw pastorale ouderlingen

Engelen zijn mensen met leven die liefde en warmte brengen. Je zou je een wereld vol engelen kunnen voorstellen die mensen verlichten bij hun problemen, zorgen, alleen zijn.

Wil ik, kun jij, iemands engel zijn?

Met deze tekst van Hub Crijns eindigden we ons stukje in de vorige Onderweg. Sindsdien zijn de pastorale ouderlingen niet meer bij elkaar geweest, maar dat betekent niet dat er niks gebeurd is. Juist in deze tijd waarin we geen fulltime wijkpredikant beschikbaar hebben, is het belangrijk om ons te oefenen in het onderling pastoraat: omzien naar elkaar. Daarom beginnen we dit nieuwe jaar met de tekst die ons oproept elkaars engel te zijn.

Adventworkshops

Trouwens, ook op de zondagen van Advent hebben engelen ons bezig gehouden. Vier zondagen, vier workshops. Telkens onder deskundige leiding van één van onze gemeenteleden. Van die eerste zondag hebt u al de papieren engel in het vorige nummer van Onderweg gezien. De kerstboom in de kerk was er vol van. Op de tweede zondag maakten we met engelengeduld prachtige kerstkaarten. Die kaarten konden we vervolgens op de derde zondag voegen bij de kerststukjes. Zorgvuldig met groen en versiering in elkaar gezet; in de top een ingenieus batterij-kaarsje, want het branden van echte kaarsen is taboe in veel huizen. Dank aan allen die eraan meewerkten, vooral Adriana, Ria en Viviën die de workshops leidden.

En de vierde zondag? Onder leiding van Gert, onze cantor-organist, zongen we na de dienst bij de koffie oude vertrouwde kerstliederen. Deels een voorproefje van de kerstdiensten, maar ook verzoeknummers. Wie wilde zingen die zong mee. Eerst een paar, maar na enige tijd steeds meer mensen. En het smaakt naar meer. Daar moeten we niet mee wachten tot volgend jaar Kerstmis.



Ouderenkringen

Weet u dat er iedere maand vier ouderenkringen bij elkaar komen? Samen ongeveer 50 deelnemers! In deze kringen oefenen we onderling pastoraat: we delen onze mooie en minder mooie momenten met elkaar. Daarnaast spreken we met elkaar over ons geloof, meestal aan de hand van een tekst uit een boek. Dat is niet altijd makkelijk: we denken vaak heel verschillend over bepaalde zaken. Wel altijd boeiend om met respect naar elkaar te luisteren en in gesprek te zijn. De ouderenkringen zijn er voor mensen vanaf 70 jaar, maar we zijn niet heel streng met de leeftijdsgrens! Zou u mee willen doen aan zo'n kring? Dan kunt u contact opnemen met Jenny du Pon.

Wilt u een gesprek met één van ons: u vindt onze contactgegevens in deze Onderweg. Wij zijn er voor u, u bent er voor elkaar!

Jenny du Pon
Annemie van Gend



Workshop kerststukjes maken op 16 december

Contactgegevens

Jan Willem Thijs
Van Diepenburchstraat 96, 2597 PW
070 3248896, jwt@kprnmail.nl

Jenny du Pon
Bezuidenhoutseweg 65-81, 2594 AC
070 2162181, jdupon@ziggo.nl

Annemie van Gend
Benoordenhoutseweg 78, 2596 BC
070 3242658 / 06 5115 7397
annemiebesier@hethaagsebos.eu

Zij richten zich vooral op gemeenteleden van 70 jaar en ouder.

Monique de Kruijf
Benoordenhoutseweg 275, 2596 BJ
06 13703816 (ook Whatsapp),
moniquedekruijf@ziggo.nl

Ruerd Ruben
Waaltdorperweg 51, 2597 HP
070 3264060, ruerd.ruben@wur.nl

Deze twee zijn er vooral voor de groep vijftigers en zestigers.

Jeugouderling

Daniël Akkerman
Ruychrocklaan 92, 2597 ER
06 27024043,
dpakkerman@gmail.com

Vacature

groep dertigers en veertigers

Van de diaconie

10 februari High Tea

U bent op zondag 10 februari van harte uitgenodigd voor onze High Tea van 15.00- 17.00 uur in de kapel. Tijdens de thee zal kunsthistorica Monique Varma-Lamme een inspirerende lezing geven.

Met warme groet,
de wijkdiaconie



Water staat Bengalen aan de lippen

Op 3 februari collecteren wij voor Bangladesh. In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroeveren zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder.

Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen.

Kijk voor informatie op www.kerkinactie.nl/watersnoodBangladesh.

Werelddiaconaat

Kinderen uit slavernij in visserij

GHANA - James Kofi Annan, de inmiddels overleden oud-secretaris-generaal van de Verenigde Naties, moest als kind in de visserij werken en kon niet naar school. Na zijn bevrijding kwam hij gelukkig goed terecht. In 2007 begon hij een opvang voor kinderen die net als hijzelf destijds als kindslaaf in de visserij moesten werken op het gigantische stuwmeer Lake Volta. Met zijn organisatie Challenging Heights wilde hij deze meest schadelijke vorm van kinderarbeid laten stoppen en kinderen die hier slachtoffer van zijn een nieuwe toekomst bieden met familie en onderwijs

Op Lake Volta (8502 km²) werken 49.000 kinderen, waarvan 21.000 onder dwang. Tweederde van deze kinderen is 14 jaar of jonger. Een derde is tussen 15 en 18 jaar oud.

De werkwijze van Challenging Heights

Challenging Height werkt in de districten Effutu, Awutu/Senya en Gomoa West. In deze regio's werken families al generaties lang in de visserij, sinds het stuwmeer in 1965 ontstond. Families leven hier in extreme armoede. Hun kinderen zijn een gemakkelijke prooi voor mensenhandel en slavernij.

Kinderen bevrijden

Een paar keer per jaar gaan medewerkers een aantal dagen het reusachtige stuwmeer op. Als zij kinderen vinden die hier aan het werk zijn, halen zij die weg bij hun baas. De kinderen die de eerste dag gevonden worden, verblijven in een tijdelijke opvang aan de rand van het meer totdat men alle kinderen tegelijk kan meenemen naar de opvang van de organisatie. Ook andere organisaties brengen kinderen naar deze opvang

Kinderen 6 tot 9 maanden opvangen

De bevrijde kinderen gaan 6 tot 9 maanden naar een opvanghuis Challenging Heights. Ze krijgen eten, kleding, onderdak en liefdevolle zorg. Ze krijgen ook medische zorg. Veel kinderen hebben huidziekten opgelopen. Ze leren lezen



en schrijven om hen klaar te stomen voor regulier onderwijs. Ze krijgen psychosociale hulp na al het leed dat hen is aangedaan. Hoe lang een kind in de opvang blijft, hangt af van het herstel van het kind en of zijn of haar familie snel gevonden is.

Hereniging met familie

Challenging Heights legt contact met de familie van het kind. Niet alleen het kind wordt voorbereid op terugkeer, maar ook de familieleden. Als de redenen waardoor het kind is vertrokken niet verholpen zijn, kan het immers snel weer misgaan. Familieleden krijgen voorzieningen en trainingen om hun gezin te kunnen onderhouden. Bijvoorbeeld zeep maken, groenten verbouwen en visverwerking. Ook worden leningen verstrekt om bedrijfjes op te starten of uit te breiden. Dat wordt betaald uit andere fondsen. Als dat enigszins op orde is, kan het kind naar de familie gebracht worden, voorzien van kleren, schoenen en schoolmaterialen. Jonge kinderen gaan naar school en oudere leren een vak, zij krijgen bijvoorbeeld een computertraining.

Twee jaar begeleiden na terugkeer

Twee jaar lang houden de medewerkers nog contact met het kind. Per kind verschilt dat.

Kinderarbeid voorkomen

De organisatie onderneemt ook allerlei acties om nieuwe gevallen van kinderarbeid te voorkomen door o.a. druk uit te oefenen op de Ghaneese overheid om hier tegen op te treden.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. projectnummer K 021163, of door online te doneren.

Eric Ebbink

Verdere stappen naar de toekomst van ons kerkgebouw

De commissie die een jaar geleden is ingesteld om een verkenning uit te voeren naar de toekomstige mogelijkheden voor breder gebruik van de bijgebouwen van de Duinzichtkerk, heeft in september haar eindverslag uitgebracht aan de kerkenraad. Daarbij zijn ook alle opmerkingen en suggesties uit de Hearing met gemeenteleden meegenomen (zie vorige nummers van Onderweg).

De voorstellen zijn in de vergadering van de kerkenraad op 18 oktober op hoofdlijnen besproken, en vervolgens is in de vergadering op 8 November 2018 dieper ingegaan op de pastorale en diaconale mogelijkheden die Ouderlingen en Diakenen vanuit het beleidsplan zien liggen in een sterkere binding met de wijk Benoordenhout-Archipel. In de vergadering van december hebben ook de Kerkrentmeesters hun reactie op de voorstellen van de commissie Toekomst kerkgebouw toegelicht.

Er was een brede overeenstemming over het uitgangspunt dat de wijkgemeente Archipel-Benoordenhout vanuit onze geloofsdoelstellingen een open en gastvrije gemeenschap wil zijn, die bijdraagt aan de sociale samenhang en de dienst aan de naaste, en mogelijkheden wil bieden voor bezinning en ontmoeting in de wijk. De kerkenraad beoogt de Duinzichtkerk en haar bijgebouwen daarom meer te integreren in de wijk. Er worden daartoe verdere initiatieven genomen om de contacten met de bewoners en de organisaties in de wijk te bestendigen, en - in gezamenlijk overleg - wijkgerichte activiteiten te organiseren, te initiëren en/of te faciliteren die bijdragen aan bovenstaande doelstelling.

De Wijkraad van Kerkrentmeesters acht een actieve en professionele programmering van activiteiten daartoe noodzakelijk, maar maakt zich zorgen over de implicaties van permanente horeca in het gebouw en het voorgestelde kostenniveau



Kerstviering voor schoolkinderen in de Duinzichtkerk

van de verbouwingsplannen (dat gedeeltelijk financiering en sponsoring van derden noodzakelijk zou maken). De kerkrentmeesters gaven aan dat er een bedrag beschikbaar is voor de verbouwingsplannen van maximaal € 600,000, vermeerderd met € 95,000 dat door Kerkrentmeesters zelf gedacht werd te besteden aan nieuwe toilet- en invalidevoorzieningen.

De vergadering verzocht daarom de verbouwingsplannen zodanig aan te passen dat deze binnen de aangegeven financiële grenzen van de Wijkgemeente kunnen worden uitgevoerd. Er is dan geen nieuwe stichting nodig en we kunnen de plannen dan in eigen beheer en voor eigen rekening en risico uitvoeren. De kerkenraad heeft daarop besloten om onder bovenstaande voorwaarden verder te werken aan:

- de vormgeving van de plannen voor programmering van wijkgerichte activiteiten,
- de aanvraag van de noodzakelijke vergunningen (bestemmingsplanwijziging inzake planologisch strijdig gebruik door de gemeente Den Haag;
- omgevingsvergunning inzake de verbouwing voor de functie-verbreding van het gebouw, zulks in nauw overleg met de bewoners en betrokkenen in de buurt;
- het definitief bouwkundig ontwerp voor de verbouwing van de kapel en bijgebouwen binnen het

aangegeven budget;

- de verdere verkenning van de mogelijkheden voor het bieden van (beperkte) horecafaciliteiten, waarbij een fasering zal worden aangebracht, zodat - met een aanvankelijk beperkt risico, zowel voor de Wijkgemeente als voor de uitbater - hiermee ervaring kan worden opgedaan.

Voor deze activiteiten worden werkgroepjes ingesteld. Deze krijgen het mandaat om de voorstellen nader uit te werken, waarvoor de Wijkstichting een voorbereidingsbudget van € 30,000 ter beschikking stelt. De werkgroepen zullen regelmatig terugkoppelen naar de Kerkenraad en naar de Gemeente.

We gaan nu dus een fase in van verdere uitwerking van de plannen en nadere analyse van de haalbaarheid en betaalbaarheid daarvan. Deze plannen zullen vervolgens ter goedkeuring aan de kerkenraad worden voorgelegd.

De Kerkenraad bedankte de Commissie Toekomst Kerkgebouw bijzonder voor haar intensieve en enthousiaste werk over het afgelopen jaar, en spreekt de hoop uit dat zij de uitgewerkte voorstellen medio 2019 kan beoordelen, zodat na instemming van de leden van de Wijkgemeente, de definitieve besluitvorming kan plaatsvinden.

Ruerd Ruben

BREAKING NEWS VAN DE MAALTIJDGROEP

DE EERSTE MAALTIJD OP MAANDAG 4 FEBRUARI IN DE DUINZICHTKERK

"Onze wijkverslaggever Nelis staat voor het Malakkahuis in de Malakkastraat. Naast hem staat kok, gastheer Hans ter Schegget. Zijn vaste maatje, eega Caroline Wassenaar, tevens kok en gastdame, is er even niet. Vanwege een pijntje zit ze bij de tandarts. Nelis, kom er maar in!"

Ja, Gijs. We staan hier voor het Malakkahuis in de Malakkastraat. Het is koud, miezerig weer... We hadden droog binnen kunnen staan, maar..., helaas. Hans, kunnen we stellen dat de kogel door de kerk is?

"Ja, inderdaad. We kunnen stellen dat de kogel door de kerk is. Althans een kogel door de Duinzichtkerk. Het Malakkahuis hier achter ons, daar gaat binnenkort een sloopkogel doorheen, door de binnenkant dan, de muren blijven staan. Het pand is verkocht. Gisteren hebben we de keuken van de Duinzichtkerk bekeken en besloten ervoor te gaan.

Gaan er dingen veranderen?

"Ja, Nelis. We maken een frisse start. Iedereen is welkom. Jong, oud, alleen of met twee, kinderen geen probleem. Mensen die vegetarisch eten kunnen gezellig aanschuiven. Vooraf willen we wel graag weten wie er komen eten. Mensen kunnen zich aanmelden per mail en in de kerk worden intenlijsten gelegd. Daarnaast zoeken wij vrijwilligers, minimaal zes stuks. We zoeken twee koks, twee inkopers voor de boodschappen en twee afwasers. Zijn er meerdere gegadigden voor de functies, treur niet, kom gezellig, eet mee. Balloteren doen we niet. Vele handen maken licht werk!"

Nou, Hannes. Dat klinkt goed. Wil je verder nog iets kwijt?

"De maaltijd is op maandag 4 februari, 18.30 uur. Vanaf 18.00 uur borrelen met een wijntje, sappie, chippie erbij. Het is in de kapel van de Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89, pleintje over en dan naar binnen. De kostprijs is plusminus €4,50. Bereikbaarheid: bus 20 stopt praktisch voor de deur. Aanmelden per mail: cmwassenaar@outlook.com

Goed, Hannes. Het zit erop... Ik heb wel zin in een balletje, zullen we er eentje trekken in de automatiek op de hoek?

"Nou, Nelis, daar zeg ik geen nee tegen."

Dag Gijs., luisteraars, ik ben er effe niet. Tijd voor de reclame!

Tiedietieduu tuuduuduudietie! "KNORR....."

Graag tot ziens,

Caroline en Hans



Vakantie-mijmeringen

Ik houd van kerktorens en in ons vlakke landje komen ze goed tot hun recht. Ze vormen het middelpunt van de vele dorpen, die wij in de verte zien liggen. Doch ook in de steden kunnen wij genieten van fraaie en hoge kerktorens.

De kleinkunstenaar Louis Davids bezong in één van zijn levensliederen de Westertoren. Ik citeer de regels:

"O, mooie oude toren, hoog in de blauwe lucht" en dan verderop: "Wat zou je ons veel kunnen zeggen, maar ouwe, je doet het maar niet."



Ook hun klokgelui en gebeier is van onschatbare waarde. Maar in onze vakantie kwam daar nog wat bij, ze wezen ons de weg naar ons vakantiehuis in het gewirwar van dorpen en dorpsstraatjes, "zo van hier moet je zijn". En toen dacht ik: "Die kerktorens zijn heel oecumenisch, want van wat voor kerk ook, ze wezen ons de weg naar diezelfde ene Heer."



Een fietsvakantie in Zeeuws-Vlaanderen in 1975. Ik heb het toen ook opgeschreven. Nu ik het lees, denk ik: "Dat zou ik geloof ik niet meer kunnen."

Klara Steunebrink

Adieu Malakka- huis, wijkgebouw, pastorie

Nu het pand Malakkastraat 5-7 wordt verkocht, willen we een blik werpen op de geschiedenis van het pand over de periode dat het in gebruik is geweest voor het kerkenwerk. Dit voor zover dit is te achterhalen.

In 1877 werd in de nieuwbouwwijk Archipel, Willemspark en het stadsdeel tussen Mauritskade, Denneweg, Parkstraat en Lange Voorhout een nieuwe Hervormde wijkgemeente gevestigd met een eigen predikant. Naast het kerkgebouw van deze wijk, de Willemskerk aan de Nassaulaan, kwam daar in 1880 ook de Malakkakapel aan de Malakkastraat 1-3 bij. Na een grote restauratie in 1957 werd de naam veranderd in Vredeskapel.

Eben Haëzer

Op 29 september 1881 werd in een vergadering, onder voorzitterschap van de wijkpredikant, besloten een wijkvereniging op te richten. De doelstelling van de wijkvereniging was ondersteuning van het wijkwerk in de ruimste zin van het woord. Tijdens een volgende vergadering op 7 oktober 1881 werd besloten de vereniging de naam Eben Haëzer te geven.

In 1908 kreeg de wijkvereniging Eben Haëzer een officieel karakter, er werden statuten opgesteld en een en ander werd bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. In de verschillende jaarverslagen van de wijkvereniging worden vele activiteiten genoemd. Het is niet altijd duidelijk of dit specifiek betrekking heeft op de wijkvereniging of op het wijkwerk van de Kapel, een en ander loopt nogal eens dooreen. Om een voorbeeld te geven. In de Kapel, eigendom van de Haagse Hervormde Gemeente, werden in het verleden zoals in vele andere kerken vaste plaatsen verhuurd. Het verhuren van deze plaatsen werd merkwaardig genoeg gedaan door de wijkvereniging die ook het plaatsbewijs ondertekende.



Het huis aan de Malakkastraat

De wijkvereniging huurde vanaf 1912 de uitbouw van Malakkastraat 7 ten behoeve van de wijkverpleging. In 1912 werd het hele benedenhuis gehuurd. Toen het hele pand in 1919 door de eigenaar te koop werd gezet besloot de wijkvereniging het pand te kopen. Het benedenhuis waar de wijkvereniging actief was, bestond uit een gang met aan het eind een keuken. Naast de gang was een voorkamer, alkoof en achterkamer. In de tuin was aan de kant van de Kapel een smalle uitbouw met 2 kamertjes. Het bovenhuis was verhuurd, maar aan wie is onbekend. Wel weet ik dat na WO II dit bovenhuis in tweeën werd bewoond door verschillende gezinnen die op de een of andere wijze bij het kerkenwerk waren betrokken. Vanaf 1912 werd vanuit het wijkgebouw ook de wijk-

verpleging in de wijk verzorgd door Diaconessen uit het Bronovo. Het werk was vrij omvangrijk, in 1936 kwamen 2168 mensen op het spreekuur, werden 7184 bezoeken voor hulpverlening afgelegd en werden 55 keer verpleegartikelen uitgeleend. Het maandsalaris van een wijkverpleegster bedroeg fl. 54,55 - in euro's omgerekend € 24,54. Tot wanneer de wijkverpleging doorging, is niet bekend maar in ieder geval tot na WO II.

Een warme maaltijd

In 1939 wordt vermeld dat de wijkvereniging ruim f 225,00 schade lijdt door het overlijden van enige contribuanten en het vertrek van een dame naar Indië. In de Hongerwinter 1944-1945 werden in het wijkgebouw kinderen medisch gekeurd om te kijken of ze in aanmerking kwamen voor bijvoeding door



het Inter Kerkelijk Bureau. Het I.K.B. zorgde voor een warme maaltijd die onder andere in de Kapel moest worden opgegeten.

Boven de 10% ondervoeding mocht je 3 keer per week komen eten en bij meer dan 20% ondervoeding mocht je 6 keer per week komen eten. Zelf werd ik in een kamertje van de uitbouw gekeurd en mocht 6 keer komen eten. Dit was mijn eerste persoonlijke herinnering aan het wijkgebouw. In de daarna volgende 75 jaren zou ik nog menig keer vertoeven in en bemoeienis hebben met het wijkgebouw.

Verbouwingen

In 1960 kwam er een grote verbouwing, de oude kamers, keuken en uitbouw werden gesloopt en er kwam een voor- en achterzaal met tussenliggende keukens en toiletten. In 1993 werd er een doorloop gemaakt vanuit de voorzaal naar de Vredeskapel.

Op 2 november 1989 werd de wijkvereniging Eben Haëzer omgezet in de wijkstichting Eben Haezer, later kwam er een fusie tot stand met de wijkstichting Duinzichtkerk.

Nadat het laatste gezin uit de bovenwoning vertrok, bleef een studerende zoon met aanvulling van enige studiegenoten achter in de woning. Ook de zoon vertrok op



Vloer Malakkahuis voor ...

een bepaald moment en de overblijvende studenten in afwisselende samenstelling bleven achter. De woning werd steeds meer uitgewoond en zelfs werd er clandestien stroom afgetapt vóór de meter. Toen was de maat vol en na indringende gesprekken en briefwisselingen kozen de studenten eieren voor hun geld en verdwenen met achterlating van een grote puinhoop.

Het hele bovenhuis werd in 1999 grondig opgeknapt en verbouwd. Nadat alles klaar was, ging ds. Jacob Korf er wonen en later toen hij uit de wijk vertrok, werd het de woning voor onze toenmalige nieuwe wijkpredikant ds. Corrie van Duinen.

Rond 2010 werd er een geheel nieuwe geïsoleerde betonvloer in de voorzaal aangebracht en de riolering vernieuwd.

Afscheid

Na de sluiting van de Vredeskapel in 2014 liep het gebruik van het wijkgebouw - nu op voorstel van Klara Steunebrink Malakkahuis genoemd - sterk terug. Aan het eind van het afgelopen jaar werden de laatste specifiek aan de wijk gebonden activiteiten beëindigd.

Door het vertrek van ds. Corrie van Duinen naar Schermer kwam het bovenhuis leeg. Mede gezien de kosten voor onderhoud een goed moment om het pand te verkopen.

En zo zeggen we na precies 100 jaar eigendom: adieu Malakkahuis, wijkgebouw, pastorie.

Januari 2019
Bob Feenstra



... en na vernieuwing

Lezing Alain Verheij

21 februari in de CTK



Alain Verheij

Op donderdag 21 februari is niemand minder dan Alain Verheij te gast in de Christus Triumfatorkerk. Alain Verheij is bekend van vele media-optredens. Hij geeft regelmatig commentaar bij de tijd op Radio 1 of in het 'theologen-elftal' in dagblad Trouw. Alain Verheij is schrijver, spreker, blogger en zelfbenoemd 'Theoloog des Twitterlands'. Hij studeerde Theologie en Bijbelwetenschappen, is gespecialiseerd in de Hebreeuwse Bijbel en doet promotieonderzoek aan de Universiteit van Leiden.



Vorig jaar schreef hij het boek: 'God en ik. Wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de Bijbel.' Daar zal ook zijn lezing, getiteld 'De bijbel: (nog steeds geen) oud papier?' op 21 februari over gaan.

We verwachten u en jullie in groten getale op donderdag 21 februari 2019 om 20.00 uur in de Christus Triumfatorkerk. De toegang is vrij.

De avond wordt georganiseerd door de Duinzichtkerk, DEZINNEN en de Christus Triumfatorkerk

Lezing Tomáš Halík

4 maart in de Christus Triumfatorkerk

Op uitnodiging van DEZINNEN is prof. dr. Fr. Tomáš Halík van 4 t/m 6 maart in Nederland. Hij geeft op 4 maart een lezing bij DEZINNEN in in de Christus Triumfatorkerk. Aanmelding kan nu al via info@dezinnen.nl, de kosten zijn €10. Aanvang 20.00 uur.



Tomáš Halík

Halík wordt gezien als één van de meest invloedrijke theologen van deze tijd en is hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit van Praag. Hij is in ons land vooral bekend door zijn boek 'Geduld met God', dat in diverse talen werd vertaald en internationaal goed werd ontvangen.

Tomáš Halík is als een van de weinige hedendaagse schrijvers in staat een brug te slaan tussen geloof en scepsis, tussen christelijke zingeving en atheïstische levensoriëntatie. Zijn lezing op 4 maart is gebaseerd op zijn boek 'Raak de wonden aan: over niet zien en toch geloven', dat in 2018 in het Nederlands verscheen.

Malakkahuis en pastorie Vredeskapel verkocht

De Nederlandse Hervormde Wijkstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel heeft in de laatste maand van het afgelopen jaar het Malakkahuis, alsmede de daarboven gelegen (voormalige) pastorie van de Vredeskapel, Malakkastraat 5-7, verkocht aan de eigenaar van de enkele jaren geleden gesloten Vredeskapel.

Met de verkoop komt - althans wat betreft gebouwen - een einde aan de jarenlange aanwezigheid van onze wijkgemeente in de Archipelbuurt.

Bob Feenstra - van oudsher een bewoner in de Archipelbuurt en al die jaren in diverse functies als gemeentelid nauw betrokken bij onze wijkgemeente - gaat in een elders in dit nummer geplaatst artikel in op de geschiedenis van de twee verkochte gebouwen en hun betekenis voor onze wijkgemeente.

Op 30 januari a.s. is de overdracht van de verkochte gebouwen gepland.

De (voormalige) pastorie is volledig leeg, maar in het Malakkahuis staan nog diverse spullen, die van de hand moeten worden gedaan. Inmiddels zijn andere kerken, gemeenten, diaconieën etc. hierover geïnformeerd en is ook al voor bepaalde spullen belangstelling getoond.

De resterende spullen worden overgebracht naar de Duinzichtkerk en kunnen aldaar door geïnteresseerden worden bekeken en desgewenst meegenomen, in een enkel geval tegen een kleine vergoeding.

Op moment van het schrijven van dit bericht zijn nog de navolgende spullen beschikbaar:

- 45 kerkstoelen (€ 20,00 per stuk; model zoals nu reeds in gebruik in de DZK, maar zonder armléuning)
- koelkast/vrieskast
- 10 tafels
- horeca-afwasmachine Rhima B 50
- magnetron
- breed zespiets gasfornuis (in uitstekende staat)
- barmeubel met vier barkrukken
- salontafel met 12 bijpassende stoelen
- wand/TV meubel
- afzuigkap

Belangstellenden worden uitgenodigd zich te wenden tot Stan Butijn (tel.: 070-3249816).

Namens het bestuur van de Wijkstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel, Sam Boelens



Valentine Blange en Rangel Silaev

ZONDAGMIDDAGCONCERT 17 februari 16.00 u Kapel van Bronovo

door Valentine Blangé, viool en Rangel Silaev, piano
Uitgevoerd worden werken van: L. v Beethoven, E. Grieg, G. Mahler en S. Rachmaninoff

Het concert duurt ca. een uur. Na afloop staat er een drankje voor u klaar. De toegang is gratis. De Kapel is op de vijfde verdieping (route 57).

Dit concert is mogelijk gemaakt door de Ver. Vrienden van Bronovo.



Bijbels Leerhuis

We zijn heel dankbaar dat ds. Van de Meent bereid is om het Bijbels Leerhuis van Corrie van Duinen voort te zetten op de donderrdagen voorafgaande aan de zondag waarop hij in de Duinzichtkerk voorgaat. We hebben al een goede bijeenkomst achter de rug ter voorbereiding van de dienst op zondag Driekoningen. Omdat dit een open kring is, bent u van harte welkom!

Hieronder volgen de deels gewijzigde data van het Bijbels Leerhuis:

- donderdag 7 maart (ter voorbereiding van de dienst op zondag 10 maart)
- donderdag 4 april (ter voorbereiding van de dienst op zondag 7 april)
- Witte donderdag 18 april (ter voorbereiding van de dienst op Paaszondag 21 april)
- donderdag 16 mei (ter voorbereiding van de dienst op zondag 19 mei)
- donderdag 6 juni (ter voorbereiding van de dienst op Pinksterzondag 9 juni)

Corrie Kleijnendorst



ORGELCONCERT

zaterdag 2 februari 2019 in de Duinzichtkerk

Nadat het op 3 november vorig jaar geplande eerste orgelconcert in de serie van drie te geven orgelconcerten vanwege ziekte van onze 'eigen' cantor-organist Gert Boersma helaas moest worden afgeblazen, kan nu dan toch een concert worden aangekondigd.

Op zaterdag 2 februari a.s. zal André de Jager van 16.00 – 17.00 uur de orgelliefhebbers een gevarieerd programma bieden.

André de Jager is hoofdorganist op het Blank-orgel (1976) in de Bethlehemkerk te Papendrecht. Hij speelt werken van de alom bekende componisten Bach, Handel en Mendelssohn, maar daarnaast ook van de (wellicht) wat minder bekende componisten Mathias, Guilmant, Jones, Maxim en 'last but not least' van hemzelf.

Na afloop van het concert – waarvan de toegang vrij is – bestaat er in de Kapel gelegenheid om onder het genot van een drankje nog wat met elkaar na te praten.

Van harte bij u aanbevolen!
Sam Boelens



Organist André de Jager.

PREEKROOSTER

H.A. = Heilig Avondmaal,
w+c = Woord en Communie

Duinzichtkerk

Aanvang 10.00 uur, tenzij anders
vermeld

- 27/01 ds. L.J. de Leeuw
03/02 ds. O. Elseman, viering H.A.
10/02 ds. C.M. Pumpun
17/02 Gezamenlijke dienst met
Christus Triumfatorkerkge-
meente in de Duinzicht-
kerk, ds. J. van den Akker,
Chris van Wieren en Jorine
de Klerk
24/02 ds. A. Sterrenburg
03/03 ds. C.M. Schreuder

Nebo

Aanvang 11.30 uur

- 03/02 Geestelijk verzorger
A. Deuzeman
17/02 E.J. Westera
03/03 Pastor C. Hofschreuder,
w+c
17/03 2e zondag v/d veertig da-
gentijd, ds. A. Sterrenburg



**Protestantse
Kerk**



**Protestantse
Diaconie
Den Haag**

STEK
voor Stad en Kerk



Hervormde kerk te Zweekoo

Collecterooster

	1e collecte	2e collecte
27 jan	Diaconie	Eigen wijkgemeente
3 feb	Kerk in Actie, Werelddiaconaat	Eigen wijkgemeente
10 feb	Diaconale collecte, Maatjesproject	Eigen wijkgemeente
17 feb	Kerk in Actie, Noodhulp	Eigen wijkgemeente
24 feb	Wijkdiaconie	PKN, Catechese en Educatie

Opbrengsten collecten december

2 december	1e collecte Missionair Werk Advent	145,10
	2e collecte Eigen wijkgemeente	148,00
9 december	1e collecte Landelijk Pastoraat	134,47
	2e collecte Eigen wijkgemeente	156,24
16 december	1e collecte Diaconie	163,40
	2e collecte Eigen wijkgemeente	165,65
23 december	1e collecte KiA, Kinderen in de knel	226,81
	2e collecte Eigen wijkgemeente	127,66
24 december	1e collecte Kinderwinkel	420,44
	2e collecte Eigen wijkgemeente	422,05
25 december	1e collecte Diaconie	417,06
	2e collecte Eigen wijkgemeente	492,13
30 december	1e collecte Diaconie	109,80
	2e collecte Eigen wijkgemeente	124,41
31 december	1e collecte Diaconie	82,00
	2e collecte Eigen wijkgemeente	35,65

Extra collecte Kerkasiel 1.030,48

Gegevens betreffende de gemeente

Predikant:

Interim-predikant is ds. Jaap van de Meent, bereikbaar tel. 06-20498002. e-mail: contact@jaapvandemeent.nl. Ook bereikbaar via het kerkelijk bureau.

Diaconaal opbouwwerker:

Jorine de Klerk vervangt tijdelijk Robin de Jong. Bereikbaar via STEK: 070-3181616, info@stekdenhaag.nl of JdeKlerk@stekdenhaag.nl; 06-58070043, werkdagen: di en do.

Jeugdwerker:

Chris van Wieren, maandagen in de DZK en vrijdagen in de CTK; 06-34933775 / c.vanwieren@pkn.nl

Scriba:

Gerrit van Straalen, Oostduinlaan 81, 2596 JJ Den Haag, tel.: 070-3268822

Organisten:

Duinzichtkerk: Gert Boersma, Meerburgstraat 8, 2804 ZE Gouda, tel.: 0182-539162; Vervanging: Roelfien Folkersma, Hemsterhuisstraat 10, 2513 RD Den Haag, tel: 06-29155905

Kerkelijk bureau:

Annika Kruithof, Van Hogenhoutlaan 89, 2596 TC 's-Gravenhage. Openingstijden: maandag en vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze uren en bij afwezigheid contact via voicemail op tel. 070-3245778. Alle correspondentie en nota's naar het Kerkelijk Bureau. Ook bereikbaar via e-mail: duinvre@xs4all.nl.

Adres voor doopbediening, huwelijksbevestiging en attestaties:

Neem contact op met het kerkelijk bureau of met de scriba.

Auto-rijdienst Duinzichtkerk:

Tineke van Bommel-Reehoorn, tel. 06-4454 3447

Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel:

Vrijwillige bijdragen, bijdragen in het kader van de Aktie Kerkbalans, giften of legaten ten behoeve van de Wijkgemeente Archipel Benoordenhout gaarne overmaken op rekening NL69 INGB 0000 2461 28 t.n.v. Beheersstichting DZK/VK. Penningmeester: Kerst K. Troost, tel. 06-83702602 of e-mail kerstktroost@gmail.com

Penningmeester ZWO-commissie DZK/VK:

Rekening NL 92 INGB 0000 5439 89

Onderhoudscommissie DZK/VK: Stan Butijn

Penningmeester Wijkdiaconie:

Rekening NL63 INGB 0000 3115 17. Informatie bij Nel Klamer-Brouwer, Bankastraat 157, 2585 EM Den Haag, tel. 070-3501317, e-mail: p.klamer@ziggo.nl

Werkgroep Marienbrunn

De Werkgroep Marienbrunn onderhoudt de contacten met onze Partnergemeente in Leipzig. Rekening NL81 INGB 0000 4579 54

Kosterij Duinzichtkerk:

Sylvia Huijboom, Van Hogenhoutlaan 93, 2596 TC, tel. 070-3245774

Nieuwe stoelen voor de kerkzaal



Op 8 januari bracht een delegatie van de commissie herinrichting een bezoek aan de meubelmaker. De stoelen - kopieën van de stoelen in de kerkzaal - zijn in de maak en de verwachting is dat ze in de loop van februari klaar zijn.



De originelen

AGENDA

JANUARI

donderdag 24 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.

donderdag 31 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.

FEBRUARI

zaterdag 2 16.00 uur Orgelconcert in de Duinzichtkerk, André de Jager (Papendrecht).

maandag 4 inloop 18.00 uur Maaltijd in de kapel van de Duinzichtkerk, aan tafel om 18.30 uur. Graag van te voren aanmelden per email cmwassenaar@outlook.com. Bijdrage in de kosten EUR 4,50/persoon. Iedereen van harte welkom!

donderdag 7 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.

zondag 10 15.00 - 17.00 uur High Tea, kapel van de Duinzichtkerk.

donderdag 14 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.

zondag 17 10.00 uur Gezamenlijke kerkdienst met gemeente rond de Christus Triumfatorkerk in de Duinzichtkerk.

zondag 17 circa 11.10 uur Wereldwinkel in de kapel van de Duinzichtkerk.

donderdag 21 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.

donderdag 21 20.00 uur Lezing door Alain Verheij. 'De bijbel: (nog steeds geen) oud papier?'. Locatie Christus Triumfatorkerk. Vrij entree.

MAART

maandag 4 20.00 uur Lezing door prof. dr. Fr. Tomáš Halík gebaseerd op zijn boek 'Raak de wonden aan: over niet zien en toch geloven'. Locatie Christus Triumfatorkerk, entree EUR 10,00. Aanmelden via info@dezinnen.nl

donderdag 7 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.

donderdag 7 11.00 uur Bijbels Leerhuis, ter voorbereiding van de dienst op 10 maart, onder leiding van ds. Jaap van de Meent, Duinzichtkerk.

